

stromingen in het protestantisme van Vlaanderen

Globaal kun je zeggen dat er vier strekkingen zijn in het protestantisme:

1. evangelische kerken

In de evangelische beweging, waarin een grote nadruk gelegd wordt op *persoonlijk geloof, verandering van je leven, praktische Bijbelstudie, gebed en evangelisatie*. De kerkdiensten zijn informeel en de zang wordt begeleid door gitaren, keyboards en andere instrumenten. De oorsprong van deze beweging ligt bij de Hernhutters en de beweging van [John Wesley](#). Tot deze richting horen in België de BEZ- en VEG-gemeenten en de evangelische christengemeenten.

De VEG organiseert jaarlijks een familiedag en er is de [Bijbeldag op 1 mei](#).

<http://veg.be>

<https://www.ecvnet.be/>

2. de pinksterbeweging

De Pinksterbeweging heeft dezelfde zwaartepunten als de evangelische beweging. Daarnaast gelooft men in *genezing, profetie, de doop in de Heilige Geest en de gave van het spreken in tongen*. In sommige kerken vallen mensen bij de voorbede op de grond. De meeste Afrikaanse kerken horen bij de Pinksterbeweging.

Het begin van de Pinksterbeweging ligt in 1906 bij een gebedsgroep onder leiding van de zwarte voorganger William Seymour.

De kerken hebben zich verenigd in het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP).

De jaarlijkse ontmoetingsdag is op 11 november.

<http://vvp.be>

3. gematigde protestanten

In deze kerken hebben de gelovigen veel onderlinge verschillen in de manier waarop zij hun geloof beleven. In de kerk is men veel bezig met de wereld waarin wij leven. Over bijvoorbeeld homofilie heeft men over het algemeen een tolerante houding. Soms is er in deze kerken een grote groep vluchtelingen.

De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft een gematigde strekking.

Eens in de twee jaar is er (met de Franstaligen van de EPUB) een landelijke toogdag.

<http://protestant.link>

4. strenge protestanten (Refo's)

Refo's zijn strenge protestanten. Men hecht aan de [Drie formulieren van enigheid](#). De kerkdiensten worden begeleid met een orgel. De predikanten zijn goed opgeleid. Soms is er een evangelische invloed.

(Een bijzondere reformatorische richting is in Nederland de zogenaamde *zwarte-kousen-kerk*. In deze kerk wordt veel gepreekt over de hel en dat we niet zeker kunnen weten dat we naar de hemel gaan. Deze geloofsbeleving komt voort uit de *Dordtse Leerregels* en is wereldwijd uniek)

In Vlaanderen hebben we het Gereformeerd Overleg Vlaanderen, dat een zestal kerken verenigt van reformatorische oorsprong.

<http://www.ecdeurne.be/wie-we-zijn.html>